

Guds Plan För Ditt Liv

Jag är övertygad om att Gud har en plan för ditt liv. Vi undervisar ofta om att Gud har gjort oss till sina ambassadörer och att vi bör sprida Hans kärlek till världen. I detta häfte skall vi se på hur Gud påbörjade sin frälsningsplan redan innan jordens grund var lagd. Det blir en spännande tid tillsammans när vi prisar Gud och ger Honom ära.

Titta med mig i Ps 111 ”Halleluja. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. De begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk, hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom, han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hednafolkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt, alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och evigt står de fasta, de fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.”

Jag vill dela med dig någonting som är mycket intressant och betydelsefullt. Detta är Jesaja 52:7-10 och gäller var och en av oss när vi berättar om Guds plan för hans folk. Detta budskap gäller oss. Varje gång du uppmuntrar någon att se på Gud då ser du också Gud i din situation.

Detta är Guds ord för var och en av oss idag. ”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram de goda nyheterna och förkunnar frälsning och säger till Sion: Din Gud är konung!

Hör dina väktare ropar med hög röst. De jublar alla, ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall få se vår Guds frälsning” (Jes 52:7-10).

Jag minns änglarna som proklamerade att Herren Jesus föddes in i den här världen. De sjöng. ”Se jag bär bud till er om en stor glädje för idag har en Frälsare blivit född åt er.” De var upprymda över vad Gud hade gjort för sitt folk. Änglarna i himlen glädde sig över Guds plan. Speciellt när Jesus kom med i bilden fröjdade sig änglarna för Gud hade kommit för att befria sitt folk.

Vi skall nu se på planen från första början. Vi börjar med Adam.

Adam skapades till att vara lika Gud. Han var perfekt. Han var helig. Han hade fullkomlig gemenskap med Gud, men sedan valde han att vara olydig Gud. Han förlorade gemenskapen med Gud och det fanns ingen återvändo. Adam och Gud vandrade inte mera med varandra. Människan blev separerad från Gud. Hon var förlorad för evigt. Men då satte Gud omedelbart igång en plan att frälsa människan och få människan i rätt ställning igen. Guds plan började med Adam, den första människan, men planen fortsatte eftersom Gud har fortsatt att kalla sitt folk, men folket gjorde uppror mot Gud och beslöt sig för att gå sin egen väg. Detta pågick fram till Noa, då Gud beslöt att börja från början med mänskligheten eftersom ingen sökte Gud. Det fanns ingen som frågade efter Gud förutom en man vid namn Noa. Gud instruerade honom att bygga en ark, för vid den tidpunkten hade Gud bestämt att förstöra världen genom en översvämning. Noa och hans familj räddades och tillsammans med dem räddade Gud två djur av alla slag, så att Han kunde starta från början med sin skapelse, i hopp om att Han skulle ha ett folk som med ett villigt hjärta och med glädje skulle ge sitt gensvar till Guds kärlek.

Tiden gick, och Gud beslöt sig för att etablera ett folk som skulle avskiljas för att älska, ära och prisas Honom. Så Gud gav ett löfte till en man vid namn Abraham att från dennes säd skulle komma en stor nation och den skulle regera över andra nationer. Detta löfte gavs till Abraham när han var gammal och hans hustru var ofruktsam. Men Abraham trodde mer på Gud än på omständigheter och den situation han befann sig i.

Mirakulöst gav Gud en son, Isak, till Abraham, Namnet betyder ”skratt” för först skrattade Sarah och Abraham åt löftet för Guds vishet är ofta dårskap för människan. Isak fick en son och löftet gick vidare. Isaks son hette Jakob och Herren ändrade senare det namnet till ”Israel”.

Det var från Jakob som nationen Israel startade. Israels barn hamnade i fångenskap i Egypten och Guds kärlek fortsatte gentemot dem. Hela tiden kallade Gud ledare att leda sitt folk på det sätt han ville att de skulle gå.

Moses var en av dessa ledare. Ledare i Egypten hade satt Israels barn i fångenskap och folket blev slavar. Men Gud planerade att befria sitt folk. Vi känner nu till händelsen som Exodus (Uttåget). Gud uppenbarade sig genom Moses som kom inför Farao. Gud visade sig som Gud genom mäktiga tecken och under för att befria sitt folk.

Gud började etablera sitt folk bland nationerna som ett folk att räkna med. Nationerna skulle se på Israel och veta att deras Gud var Gud och att det inte fanns någon som han. Gud befriade sitt folk genom en händelse vid påsk när dödsängeln dödade den förstfödda i varje hushåll som inte var beskyddad av blodet.

Gud hade gett ett löfte till sitt folk att om de tog ett felfritt lamm och offrade detta för varje familj genom att ta dess blod och stryka det på dörrposterna skulle dödsängeln inte döda någon som var skyddad av blodet. Efter påsken, kallade Gud sitt folk samman och folket lämnade Egypten. Faktum är att Guds välsignelse var så stor att egyptierna var glada att de gick och gav dem olika slags rikedomar.

Gud gav dem mat och mäktiga tecken och under följde dem. Havet delades och Gud befriade sitt folk från Egypten. Gud tog hand om sitt folk på ett mäktigt sätt både dag och natt. Han gick framför dem som en eldstod på natten och som ett moln på dagen och folket gladdes i sin Gud.

Emellertid gjorde den första generationen uppror mot Gud och var olydig på många sätt. Folket var otacksamt, envist och rebelliskt. Vi vet att alla de inte trodde på Guds löften dog och det var följande generation som gick in i Kanaans land, löfteslandet som Gud hade gett åt sitt folk från begynnelsen.

De bodde i landet och gladdes i sin Gud. De hade seger över alla sina fiender för att Gud var med dem. Gud fortsatte att verka mirakulöst för att etablera sitt folk, men folket gick gång efter annan mot Gud. De gjorde uppror. De ville göra saker på sitt eget sätt.

Gång på gång kallade Gud ledare som drog folket tillbaka till Gud för att se att bara han var Gud och så att de skulle kasta bort sina avgudar. Dessa var kända som domare och profeter.

När Israels barn vandrade omkring i öknen, gav Gud sina lagar till dem så de skulle förstå hans vägar och så ha framgång. Hans bud gavs till dem på berget Sinai så att folket skulle veta hans vilja, så att de kunde vara lydiga och välsignade. Om de inte följde hans vilja var de inte välsignade. Detta var Guds sätt vid detta tillfälle. Profeterna fortsatte att fästa folkets uppmärksamhet på det faktum att de behövde Gud och de måste lita på Gud och Hans vägar ifall de skulle ha liv.

I Jes 52:13 ser vi ett löfte som lovade att Gud en gång för alla skulle befria sitt folk. Det står skrivet: ”Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög”.

Med andra ord hade Gud bestämt att sända en tjänare till dem som skulle bli upphöjd av Gud. Han var den som skulle lida så att folket kunde vara fria.

”Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig hört.” (Jes 52:14-15). Guds löfte började verka för folket och det berättades här många hundra år innan det skedde.

”Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd plant sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man förtrogen med lidande, lik en man skyler sitt ansikte för, så föraktad att man räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade.”(Jes 53:1-5)

Detta var Guds löfte, han berättade på förhand att Jesus skulle komma för att befria sitt folk. Om vi tittar på Joh 10:10 finner vi att Jesus, när han talade hundratals år senare, sa att tjuven (Satan) har kommit för att stjäla, slakta och föngöra. Satan var den som ursprungligen var ansvarig för att människan frestades att falla bort från Gud, ändå var det människan som själv valde detta att gå bort från Gud. Men Gud har berett en väg för människan att komma tillbaka till honom. Gud har verkat för människans bästa.

Jesus sa ”Jag är vägen, sanningen och livet, Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6). Jesus sade också, ”Jag har kommit för att ni skall ha liv i överflöd” (Joh 10:10).

Vi förstår att namnet ”Jesus” betyder frälsare, den som har kommit för att förlåta våra synder.

Termen ”synd” betyder avskild från Gud. Människan blev till sin natur fullkomligt separerad från Gud. Våra handlingar visade helt enkelt vårt tillstånd. Jesus kom för att ge oss rätt ställning inför Gud på nytt. Han kom för att ändra vår natur så vi blev Guds barn istället för att vara djävulens barn. Detta kan man förstå när man förstår termen ”Emmanuel” som gavs till Jesus. Det betyder ”Gud med oss”. Gud kom i människoskepnad. Han ödmjukade sig själv och lämnade bort alla sina gudomliga egenskaper och blev människa på alla sätt. Gud själv kom för att göra oss fria.

Detta behöver man förstå. Att Jesus var mer än en lärare. Han var mer än en stor profet. Han var i själva verket Gud kommen i köttet – Gud med oss. Vi förstår utifrån vad som hände i evangelierna att Jesus visade vem Gud var. Han visade Guds kärlek, dom, rättvisa och barmhärtighet. Han visade oss vem Gud verkligen var. Vi förstår i Matt 8:16-17 att Herren Jesus var fullbordandet av löftet som vi tidigare såg på i Jes 53.

Matt 8:16-17 : ”När det blev kväll, förde man till honom (Jesus) många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.”

Vi förstår att Jesus var fullbordandet av det löftet. Flera hundra år innan han kom, profeterade Gud genom män att Jesus skulle komma för att utföra detta arbete: att göra människor fria andligt, fysiskt och emotionellt sett. Guds helande tjänst genom Jesus visade vid den här tidpunkten att Gud vill verka för vårt bästa. Gud älskar sitt folk och vill befria det.

Luk 4:18-19 ger oss förståelse om Jesu tjänst. I Luk 4:18-19 talar Jesus ut profetian från Jesaja ” Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”

Jesus kom för att vittna om vem hans himmelske fader var, så att vi kunde ha Guds liv.

I 1 Petr 3 ser vi mer om vad Jesus gjorde. ”Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i de orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet, men levandegjord genom Anden. I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fångelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Detta innebär inte att kroppen renats från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.”

Med andra ord skall alla i Jesu namn all knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden (Fil 2:9-11).

Vi ser också i 1 Petr 4:6 att efter sin död gick Jesus ner och förkunnade seger för de fångna i dödsriket (Hades). Detta är vad han delade med dem ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” Med andra ord predikades evangeliet (de goda nyheterna) i Hades. Gud gav till var och en som hade dött innan Jesus kom till den här världen en möjlighet att ta emot Jesus som sin Herre och få Guds liv, vilket Gud hade berett i Jesus Kristus. Sedan uppstod Jesus från de döda och proklamerades vara Herre över allt och Kungars kung och för namnet Jesus skall alla böja sig.

Gud har förberett försörjning för oss som anses vara hedningar, inte Guds utvalda folk i Israel, men vi har som hedningar blivit inympade i vinträdet (Hans plan). Med andra ord har Gud gett oss samma liv som har förberett för sitt utvalda folk i Israel. Vi kan ta emot det livet då vi bekänner med vår mun att Jesus Kristus är vår Herre och inser vårt behov av att han kommer och tar över våra liv så att vi nu lever för Gud och inte för oss själva (Rom 10:9-10). Gud har gett oss det privilegiet och den omsorgen.

Låt oss titta på Rom 11:20-36. Här står följande. ”Du har rätt, för sin otros (om judarna) skull bröts de bort, men du (om hedningarna) står kvar genom tron. Var inte högmodig men lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen (talar om Israel). Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd. (handlar om judarna som kommer in i det liv som Gud hade avsett från begynnelsen) (Rom 11:20-24.)

”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er

själva; förstörelsen har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangeliet är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull (fäderna är Abraham, Isak och Jakob som Gud hade lovat att skulle bli en stor nation och om att folket skulle bli välsignat) (Rom 11:25-28) ”ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra” (Med andra ord Gud kommer inte att ändra sin plans som han planerat i begynnelsen för att rädda sitt folk). Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom eras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmade genom den barmhärtighet som ni får. (Rom 11:29-31).

Gud hade i sin stora vishet gjort judarnas hjärtan hårda så att de inte skulle ta emot Jesus; så att vi kunde få Guds liv. Gud kommer i sin barmhärtighet att ta bort täckelsen så att de kan ta emot det liv han har avsett för dem sedan begynnelsen i Kristus.

”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outränsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.” (Rom 11:32-36).

Vi förstår alltså att Jesus Kristus kommer tillbaka och han kommer snart. Satan, de fallna änglarna och alla otroende kommer att plågas i all evighet (se Uppenbarelseboken 20-21 och Matteus 25). Jesus kommer att ta till sig själv alla de som åkallar hans namn och tar emot honom som herre. I Jesu namn kommer vi att ta evigt liv med Gud.

I den stund du tar emot Jesus i ditt hjärta blir Guds liv ditt. Du kommer in i Guds plan. Från första början visste Gud att han skulle röra ditt hjärta när du hörde hans ord och ge respons genom att säga ”Herre, förlåt mig. Jag behöver dig Jesus. Kom in i mitt liv. Kom in i mitt hjärta, Jag bekänner dig, Jesus Kristus, som min Herre.” Gud visste från begynnelsen att du skulle komma in i hans liv. Han visste att du behövde hans liv. Han visste att du skulle kunna ta emot hans liv och livet i Jesus (Ef 1:3-14).

Jesus kommer tillbaka. Han kommer att kasat alla dem som inte åkallar hans namn i eldsjön. Så står det i Bibeln. Det är inte så att Gud inte älskar alla, men faktum är att alla inte blir frälsta.

Varför inte? Guds önskan är att var och en blir frälst (2 Petr 3:9), men alla kommer inte tro på sanningen om Gud. Guds ord säger att människor kommer att döma sig själva eftersom de älskar mörkret mer än ljuset i Kristus (Joh 3:16-20).

Det står skrivet så här. Vi har antingen Jesus i våra hjärtan eller så inte. Vi är antingen frälsta eller så är vi det inte. Vi har antingen Guds liv eller så inte. Om vi har Guds liv så lever vi för Gud. Jesus sa ”Den som älskar mig lever för mig” Jesus sa ”den som älskar mig håller mina bud” (Joh 14:15). Buden är vår glädje (1 Joh 5:3).

Jag är upprymd över att Jesus kommer tillbaka. Jag ser fram emot den dag, men under tiden är vi upptagna med att tjäna Gud så andra kan höra de goda nyheterna. Detta är de goda nyheter Gud har gett sitt folk, så att också de kan komma in i hans plan. Vi behöver dela Guds kärlek. Ja, det är sant. ”Vår Gud regerar. Jesus Kristus är Herre”. Om du med säkerhet inte vet att du har Guds plan för ditt liv vill vi uppmana dig att be till Gud och ta emot det nya livet från Honom som har rikligen har gett till

oss alla i Jesus.

Helt enkelt säg högt: ”Fader i Jesu namn, jag inser att mitt liv har varit separerat från dig. Förlåt mig. Jag vet att du i din kärlek för mig sände Jesus att dö och uppstå från de döda för min skull så jag kan ta emot in plan för mitt liv. Tack, Herre, för att du förlåter mig på grund av Jesu blod. Kom in i mitt liv Jesus. Jag bekänner med min mun att Jesus Kristus är min Herre och jag vet i mitt hjärta att precis som du har uppstått från de döda, så är jag i denna stund uppväckt från död till liv. Tack Fader för att du älskar mig och jag får bli ditt barn och jag får komma in i din plan för evigt med dig” (Joh 3:16-18, Joh 5:9-13, Rom 10:9-10, 2 Kor 5: 17-22).

Vilken glädje du kommer att få uppleva när den sista trumpeteten ljuder från himlen och du ser Jesus med himlens änglar komma för att hämta dig. Du ser dem som dött först uppstå för att möta Herren i luften. Medan du står och tittar i beundran, i ett ögonblick, är din förgängliga kropp förvandlad till en ny andlig evig kropp och du kan lyftas uppåt i luften för att möta Herren Jesus. (Läs 1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:42-55 (speciellt 51-52) och Luk 24:36-42).

Himlarna och jorden försvinner. Hela mänskligheten står i Jesu närvaro för att bli dömda. Böcker öppnas. Alla de som trott på Jesus och har hållit hans bud har sina namn skrivna i Livets Bok. De blir frälsta. Alla de som har sagt nej till Jesus och levt i olydnad blir dömda vid den vita tronen och blir kastade i eldsjön med Satan och hans änglar. (Läs Upp 20:7-15, Matt 25:31-46, och Matt 7:21-23).

Föreställ dig! Framför dina ögon skapar Gud en ny himmel och en ny jord. I Guds plan för dig ser du sedan det nya Jerusalem komma ner från himlen, från Gud. Och sedan Ser du Herren ansikte mot ansikte för evigt! Ära till Gud! (Las Upp 21-22).

© 2006, Glory To God Ministries international™, all rights reserved

www.glorytogod.org